

2024.3

残心

ZANSHIN

KENDO | IAIDO | JODO

Nederlandse Kendo Renmei | Oeverlandenweg 32 – 7951 KL Staphorst

periodiek; 43e jaargang n°3

issn 1385-4321



Nederlandse
Kendo
Renmei

オランダ剣道連盟

Nederlandse Kendo Renmei

N.K.R.

Opgericht in 1966. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te 's-Gravenhage onder nummer 40341999. Aangesloten bij de Internationale Kendo Federatie en de Europese Kendo Federatie. Erkend door NOC*NSF via lidmaatschap Federatie Oosterse Gevechtskunsten. Website: www.nkr.nl

Voorzitter:
KOOS VAN HATTUM
tel. 010-4191631
e-mail k.vanhattum@nkr.nl

Secretaris / EKF-administrator:
JOKE DE JONG
tel. 0522-525198 / 06-22803878
e-mail jokedejong@nkr.nl

Penningmeester:
Elise Heijboer
tel. 06-18110144
e-mail: e.heijboer@nkr.nl

Technische-/wedstrijdzaken algemeen;
Vice Voorzitter:
AAD VAN DE WIJNGAART
tel. 071-5225198
e-mail: aad@aadvandewijngaart.nl

Bestuurslid:
ANDRÉ SCHIEBROEK
tel. 06-53738537
e-mail: a.a.g.schiebroek@inter.nl.net

Adreswijzigingen:
JOKE DE JONG
jokedejong@nkr.nl

Ledenadministratie:
Secretariaat: JOKE DE JONG (zie boven)
Het lidmaatschap van de N.K.R. loopt per kalenderjaar. De contributie voor 2024 is vastgesteld op € 70 voor senioren en € 35 voor junioren (tot 18 jaar). Bij toestemming voor automatisch incasso is er een korting van € 5 voor senioren en € 2,50 voor junioren. De incasso-opdrachten worden 1 x per jaar geïncasseerd te weten eind februari.
Contributiefacturen worden eind februari verstuurd en dienen uiterlijk voor 1 april betaald te worden.
Toezending Zanshin en deelname aan wedstrijden is uitsluitend voor leden van de Nederlandse Kendo Renmei, die geen contributieachterstand hebben. Opzegging dient altijd schriftelijk te geschieden voor 1 december. Opzegging bij de dojo betekent niet automatisch opzegging van de N.K.R.

Betalingen:
Contributie op ING-rekening 3223156 t.n.v. Nederlandse Kendo Renmei (bond) te Rotterdam.
IBAN: NL42INGB0003223156
BIC code: INGBNL2A

COMMISSIELEDEN:

Technische zaken iaido/jodo:
AAD VAN DE WIJNGAART
tel. 071-5225198
e-mail: aad@aadvandewijngaart.nl

ANDRÉ SCHIEBROEK
tel. 06-53738537
e-mail: a.a.g.schiebroek@inter.nl.net

Technische zaken kendo:
LONNEKE RAUCH
e-mail: Lonneke.Rauch@gmx.com

SJOERD KATER (COORDINATOR JEUGDKENDO)
e-mail: sjoerdkater@hotmail.com

Webmasters:
JOHAN VAN DE BROEK
e-mail: webmaster@nkr.nl

HARRY SPLINTER
e-mail: harry.splinter@hetnet.nl

Zanshin:
JACK TACKE
e-mail: zanshin@nkr.nl

Deadlines kopij:
2024/4: December 2024

Coach Nederlands Kendo Team:
Werner Kamadi
Tel.: 06-25082208
nerius@gmail.com

Manager Nederlands Kendo Team:
SEEKEE CHUNG
TEL.: 06-42234844
seekeechung@hotmail.com

Coach Nederlands Iaido team:
Cees van der Zee
06-12287407
cees161@gmail.com

Coach Nederlands Jodo team:
Rene van Amersfoort
kiryokudojo@gmail.com

Manager Nederlands Iaido team:
Jolanda Myers-Van de Veer
jcvdveer88@gmail.com

Manager Nederlands Jodo team:
Louis Heek

Contactpersoon Opleidingen L.M.A.:
(Leraar Martial Arts)
Edwin de Wit
e-mail: edewit@hotmail.com

Vertrouwens Contact Persoon:
Marije Wouters
e-mail: marijew@xs4all.nl
Tel.: 06-19628999

Vertrouwenspersoon:
Raoul Vollebergh
e-mail: raoulvollebergh@gmail.com
Tel.: 06-15516067

Van de redactie

Nummer 3 van dit jaar.
Na de vakantie's altijd gevuld met onderhoudende verhalen over seminars, kampioenschappen e.d.

Geschokt was ik door het bericht van Andre over het overlijden van Yvonne Jordan.

Ik kende haar redelijk goed. Ze was al enige tijd gestopt met actief beoefenen van Iaido, dus een beetje uit beeld geraakt, toch komt zo'n bericht volledig onverwacht.

Life is unfair.

Veel leesplezier!

Jack Tacke
redactie Zanshin

Disclaimer

Het bestuur van de NKR en de redactie van Zanshin bemoeien zich niet met de inhoud van de artikelen, zolang deze niet schadelijk zijn voor de reputatie van de NKR en schadelijk of onbetamelijk zijn naar andere leden van de NKR. Ook mag er geen sprake zijn van discriminerende uitlatingen.
Er kan aandacht gevraagd worden voor een gebeurtenis of evenement mits er geen (groot) commercieel belang speelt.
Daarbij moet de inzender er zich van bewust zijn dat hij/zij geen auteursrecht of beeldrecht schendt.
Het bestuur of de redactie van Zanshin onthoudt zich van een oordeelover de ingezonden bijdragen en is het daarom ook niet noodzakelijkerwijs eens met de inhoud van de bijdragen.

In dit nummer

Van de Voorzitter	3
Bestuursmededelingen	4
EKF Treasurer	5
Notulen ALV	6
EC Jodo 2024	8
Aruba-Bonaire connection	10
WK Kendo 2024	11
Iaido onder de zonnebloem	14
Kids Kendo Kamp 2024	15
In Memoriam Yvonne Jordan	17
Ondertussen in Japan	18
Geslaagd examens	19
Agenda	20



Dit keer lever ik maar een bescheiden bijdrage aan deze editie van Zanshin. Ik ben op dit moment op vakantie in Frankrijk na een nogal enerverende periode. Afgelopen twee jaar heb ik me weinig laten zien bij NKR-activiteiten en dat komt omdat mijn vrouw terminaal ziek was en zij niet lang alleen thuis kon zijn, omdat zij bij heel veel dingen steeds meer geholpen moest worden. Af en toe heb ik nog wel even mijn neus laten zien bij activiteiten die in de buurt van Schiedam

gehouden werden, zoals de Fumetsu Cup en het NK iaido/jodo in Rotterdam. Mijn bestuurlijke activiteiten kon ik wel blijven doen, omdat dat grotendeels via mail gebeurt en de bestuursvergaderingen online worden gehouden. Ook mijn aandeel in de werkgroep 'gedrag en preventie' is gewoon doorgegaan evenals de overleggen met de commissie die belast is met het organiseren van het EK Kendo in 2025 in Leiden.

Eind augustus is mijn vrouw op een door haar gekozen moment overleden en was er de uitvaart.

Als ik terug ben van vakantie zal ik mijn normale ritme weer oppakken en zoveel mogelijk aanwezig zijn bij NKR-evenementen. Ook mijn eigen trainingen ga ik weer oppakken, al zal dat heel geleidelijk aan moeten gebeuren omdat ik me niet gelijk ernstig wil blesseren.

Ik wil iedereen bedanken die de afgelopen twee jaar mij hebben gesteund, een blijk van medeleven hebben getoond op wat voor manier dan ook, mij hebben vervangen bij vergaderingen of de honneurs hebben waargenomen bij wedstrijden, centrale trainingen en seminars.

Een nieuw seizoen is aangevangen en er staan weer veel activiteiten op het programma. Reeds nu al wil ik mijn waardering uitspreken voor al diegenen die zich belangeloos inzetten voor het invullen van dit programma.

Bijzondere aandacht vraag ik en dat zal ik blijven doen, voor de organisatie van het EK Kendo. Er zijn heel veel mensen nodig om dit evenement tot een goed einde te brengen. In de vorige Zanshin heb ik een opsomming gegeven van taken die kunnen worden vervuld. Meld je aan bij Guido of Marije en bespreek met hen wat je zou willen en kunnen doen. Hoe lang je lid bent van de NKR of welke graad je hebt is hierbij niet van belang. Als je specifieke expertise hebt ergens in, waarvan je denkt dat het handig is dat we daar gebruik van maken, laat dit weten. Het is ons er veel aan gelegen om dit Europees kampioenschap een succes te laten worden. Het EK wordt in het Hemelvaartsweekend georganiseerd. De kampioenschappen zelf zijn van vrijdag t.e.m. zondag, maar ook de dag(en) daarvoor en op de maandag erna is er nog hulp nodig. Op maandag zullen er waarschijnlijk nog examens zijn en de zaal zal moeten worden ontruimd.

Onlangs zijn de Europees kampioenschappen jodo in Espoo, Finland, gehouden.

Dit keer was er alleen een medaille voor Merijn van Ham. Hij behaalde een 3e plaats in de 2e dan divisie. Van harte gefeliciteerd. Veronica Rijke behaalde een fighting spiritprijs bij het onderdeel teams.

We hebben er ook weer een paar dangraden bij: Steven Burgman slaagde voor zijn 6e dan examen; Louis Heek en Merijn van Ham slaagden voor hun 3e dan examen; Senna van Hoek behaalde zijn 2e dan en Mitchel Kok en Arjen van Voorst behaalden de 1e dan. Allen van harte proficiat!

Ik eindig helaas met een minder prettig bericht. Zojuist bereikt ons het droevige nieuws dat John Howell is overleden. John is een generatiegenoot van onze oud-voorzitter Hein Odinet. Zij waren goede vrienden, mannen van het eerste uur van kendo in Europa en hebben beiden op bestuurlijk gebied veel gedaan voor de ontwikkeling van kendo in hun land. Zij hadden veel overeenkomsten. Zo waren zij beiden lange tijd voorzitter van hun nationale bond. John van de BKA en Hein van de NKR. Op Europees gebied waren zij actief en hebben een grote bijdrage geleverd aan het optuigen van een stabiele en succesvolle Europese Kendo Federatie. Mede door hun integere en oplossingsgerichte instelling hebben zij de EKF door moeilijke tijden heen geloodst. Beiden hebben deelgenomen aan de eerste World Kendo Championships in Japan in 1970 en de European Kendo Championships in 1974 in de UK. Ook behoorden zij beiden tot de senior counseling group van de EKF. De BKA verliest in John een fijn en betrokken mens.

Koos van Hatum
Voorzitter

Bestuursmededelingen

We schrijven alweer oktober 2024, de maand dat deze Zanshin zal verschijnen.

De laatste Zanshin nummer 2 was vooral gewijd en voorzien van de stukken ten behoeve van de Extra Algemene Ledenvergadering, die wij via Teams hebben gehouden op 16 juni 2024. In deze Zanshin staan de notulen van deze vergadering.

Kort daarna werd het WK Kendo in Milaan georganiseerd en ongetwijfeld staat er in deze Zanshin een verslag hiervan van de teamleden. Wij feliciteren Pakwan Rachatasavee met haar Fighting Spirit prijs.

De ALV van de FIK (Internationale Kendo Federatie) werd door Joke bezocht. De ALV van de Europese Kendo Federatie werd bezocht door Guido Minnaert en Joke en tijdens deze vergadering hebben Marije Wouters en Guido een powerpoint presentatie gehouden over het door Nederland te organiseren EK Kendo eind mei 2025 in Leiden.



De notulen van deze laatste vergadering zullen binnenkort te zien zijn op ekf-eu.com onder documents. Verder werd verteld, dat er extra aandacht komt voor vrouwen en jeugd. Tijdens deze vergadering werd ook gevraagd om kandidaten voor te dragen voor de Senior Counsellor groep, waar onze oud voorzitter Hein Odinot ook in heeft gezeten.

Deze groep adviseert de EKF gevraagd en ongevraagd. Naar aanleiding van deze oproep hebben wij Louis Vitalis voorgedragen voor de Counsellor groep. Dit is door het bestuur van de EKF positief ontvangen en dit zal bekrachtigd worden op de komende ALV in Leiden.

Kendoka, Iaidoka en Jodoka die voor 8e dan examen afreizen naar Japan kunnen via het bestuur een aanvraag indienen voor een subsidie voor de reiskosten met een maximum van € 500,--. Laat het ons weten!

Van de EKF treasurer, Donatella Castelli, hebben wij een mail ontvangen met een aantal opmerkingen en verzoeken. De inhoud hiervan is in deze Zanshin opgenomen. De (voorkeurs-)procedures worden hier goed uitgelegd m.b.t. betaling van examens. Let vooral op het dikgedrukte.

Het Kendoseminar is dit jaar niet zo druk bezocht geweest. De oorzaak hiervan was dat het WK de week ervoor was gehouden. Desalniettemin was het een geslaagd seminar en hebben we veel geleerd. De groep van Teamleden en coaches geleid door Nabeyama sensei hebben veel advies gekregen over coaching etc. De geslaagden van die dag worden hierbij gefeliciteerd.

Het plan is gemaakt om volgend jaar ook speciaal voor dames een seminar te houden, waarvoor we een vrouwelijke Japanse sensei zullen uitnodigen. Meer informatie hierover volgt zo snel mogelijk.

Ook zijn de Europese Jodo kampioenschappen, die in Finland waren, achter de rug. Ook hiervan een verslag in deze Zanshin. De Europese Kampioenschappen Iaido worden volgende maand gehouden en wij wensen Cees Van der Zee met zijn team veel succes.

Het bestuur heeft de afgelopen maanden, na de ALV in maart, al veel vergaderingen gehad via Teams.

Hierbij kwamen diverse zaken aan de orde, zoals: de bestuurlijke problemen bij de FOG.

Naar aanleiding hiervan zijn André Schiebroek en ondergetekende in april, mei en augustus naar Papendal geweest. Er moeten bestuurlijke veranderingen doorgevoerd worden bij de FOG. We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.

Het nieuwe ledenadministratie pakket Conscribo is geïnstalleerd. De penningmeester en secretaris werken hier nu mee. Elise heeft een aantal opmerkingen en verzoeken op papier gezet, dat in deze Zanshin is opgenomen. Graag aandacht hiervoor. Ook is de webmaster zeer druk geweest om onze website over te zetten.

Er wordt hard gewerkt om alle kinderziektes op te lossen. De jaaragenda staat op de site. Als iemand aanbevelingen heeft, dan graag hierover contact op nemen met webmaster@nkr.nl. Het inschrijven van nieuwe leden gaat ook steeds beter. De formulieren komen terecht bij de juiste personen. Heeft iemand hierover een vraag, dan graag contact opnemen met de secretaris (jokedejong@nkr.nl)

Voor velen van jullie was het bekend, dat de vrouw van Koos, onze voorzitter, ernstig ziek was. Zij is afgelopen augustus overleden. Namens het bestuur zijn Elise en Joke naar de afscheidsdienst geweest. Ook waren er Fumetsu vertegenwoordigers alsmede Louis en Jolanda.

Koos heeft mij gevraagd iedereen te bedanken voor het getoonde medeleven in welke vorm dan ook, tijdens haar ziekte en na het overlijden. Wij wensen Koos heel veel sterkte.

*Namens het bestuur
Joke de Jong-Talen
secretaris*

Some communications from EKF Treasurer

Dear All,

For the first time I am contacting all member federations at once for some communications of general interest. Thank you for your kind attention (and following action)!

1) EKF has not received the 2024 EKF/FIK MEMBERSHIP FEES from 13 federations, BIG and SMALL. Since the year end approaches, please, Presidents and Treasurers, be so kind to pay the yearly fee within 2024, to allow EKF to report the income within the fiscal year.

I will not list the missing federations here, but it would be appropriate to contact me if you are in doubt about the payment itself (or if you lost the invoice).

2) We strongly advice federations to PAY EXAMINATION APPLICATION FEES IN BULK, for each session, and then collecting the fees from single applicants. This simplifies the checks and saves bank costs. Many federations are already proceeding like this, we encourage all to get organised in a similar fashion.

EKF refunds fees of those applicants who cannot attend a session and communicate timely their absence. No shows on the spot are NOT refunded.

3) Federations who are extra-EU can face steep bank fees. We ask to PAY THE BANKING FEES so that we can receive the exact amount for each exam - but if you live in a country that grabs a considerable part of your payments, you can ask in advance to pay on the day of the confirmation, on the spot. As long as an applicant is properly entered in our exam list, we can accept the payment on the very day of the exam.

4) More about examination application fees: it happens very often that we receive INDIVIDUAL ANONYMOUS PAYMENTS we cannot associate with a candidate name. This happens because the date of the exam or its location or the NAME of the applicants are not entered in the comments. Consider that we often open multiple examination events in parallel and without a proper reference in the payment we do not know if it is for a iaido or kendo or jodo exam or for whom.

If a relative pays for the candidate, sometime we have to guess if it is a wife, a husband or a parent of the candidate and ask around about their family tree. For this reason, please try to implement point 2), collective payments by the federation.

Some of the above might be old stories or maybe total new knowledge - apologies for the repetition to the federations who are already compliant with all points. However, there is always room for improvement (and for timely payments).

Many thanks for your patience and support.

with my best regards,

Donatella Castelli
Treasurer | European Kendo Federation AISBL

Van de Penningmeester

Beste NKR-leden,

Sinds begin dit jaar maken Joke en ik gebruik van een administratieprogramma met de naam "Conscribo". Conscribo stelt ons in staat om direct vanuit de administratie e-mails te verzenden met facturen. Ontzettend handig. Ik heb echter gemerkt dat de e-mails ook in het spamfilter kunnen blijven hangen.

Daardoor hebben een aantal van jullie mogelijk de contributie-factuur gemist.

Binnenkort ga ik herinneringen sturen.

Een email met als afzender: info@nkr.conscribo.nl komt van ons.

Het is een no-reply adres, je kunt ons er niet op bereiken. Wanneer je vragen hebt over je lidmaatschap, gegevens wil wijzigen op je lidmaatschap wil opzeggen (graag vóór 1 december): stuur dan een berichtje aan Joke.

Dank voor jullie aandacht!

Met vriendelijke groet,

Elise
Penningmeester

Notulen Online Teams Algemene Ledenvergadering

Datum: 16-06-2024

Aanvang: 16.00 uur

Aanwezig: Koos van Hattum, Elise Heijboer, Aad van de Wijngaart, André Schiebroek, David Smits, Humphrey Mansvelt-Beck, Johan van den Broek, Jolanda Myers, Veronica Rijke, Arjen van Voorst, Senna van Hoek, Marten de Graaf, Harry Booltink, Piotr Kukla, Lorena Zuniga, Edwin de Wit, Mark Herbold, Arne Maier, Alexandra Grand Mougín, Elaine van Ommen-Kloeke, Kees Bartels, Sjoerd Kater, Willem Neuteboom, Roel Croes, Claude Mampaey, Amy Luif en ondergetekende.

Afwezig met kennisgeving: Lech Lipinski.

Afwezig met kennisgeving met volmacht voor:

Symke Havelaar met machtiging voor Elaine

Ramon Smit voor Joke,

Louis Heek voor Elise,

Johan Knoops voor Joke.

1. OPENING DOOR DE VOORZITTER.

Koos van Hattum opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Het is fijn, dat men de moeite heeft genomen om bij deze online vergadering op Vaderdag en tijdens de 1e voetbal wedstrijd van het NL elftal aanwezig te zijn.

Tevens bedankt hij David Smit die deze vergadering technisch mogelijk maakt.

Deze extra Algemene Ledenvergadering is afgesproken, omdat bij de voorjaarsledenvergadering de kascommissie het bestuur geen decharge kon verlenen vanwege de problemen met de boekhouding, die ontstonden door overgang in 2023 naar een nieuw administratie pakket Cash.

Het nieuwe in 2024 gestarte administratiepakket werkt naar tevredenheid.

2. INGEKOMEN STUKKEN.

Er zijn geen extra ingekomen stukken.

3. VASTSTELLEN AGENDA.

De agenda wordt ongewijzigd aangehouden.

4. GOEDKEURING NOTULEN ALV D.D. 10 MAART 2024.

Joke meldt, dat Humphrey een opmerking heeft. De voorzitter geeft Humphrey het woord. Hij laat weten, dat hij zich ook had gemeld voor de kascommissie tijdens de ALV en dit vindt hij niet terug in de notulen. Hierdoor zou de kascommissie bestaan uit 4 personen i.p.v. 3. De kascommissie voor 2025 bestaat nu uit Kelly Hop, Claude Mampaey en reserve Brian Sanders. Voor 2026 wordt het dan Claude Mampaey, Brian Sanders en reserve Humphrey Mansvelt-Beck.

Dit wordt gewijzigd en de notulen worden met dank aan de secretaris goedgekeurd.

5. GOEDKEURING BALANS EN FINANCIËEL VERSLAG 2023.

Vanwege problemen met het nieuw ingevoerde programma Cash in 2023 was de penningmeester niet in staat om een goed overzicht te produceren. Zoals jullie kunnen zien is dit overzicht nu wel bijgesloten. De voorzitter vraagt of er naar aanleiding van de toegestuurde verslagen vragen zijn.

Niemand heeft een vraag aan de penningmeester Elise.

6. GOEDKEURING BEGROTING 2024.

Hiervoor geldt hetzelfde als bij het vorige agendapunt.

7. VERSLAG KASCOMMISSIE:

Roel Croes neemt het woord, ook namens Kelly Hop, die samen met hem de stukken heeft ingezien en gecontroleerd. Hij geeft uitleg over de post dubieuze debiteuren. De verklaring van de kascommissie wordt hieronder gepubliceerd.

Verklaring Kascommissie bestaande uit Roel Croes en Kelly Hop:

De kascommissie heeft de betreffende stukken doorgenomen en steekproefsgewijs gecontroleerd. Een ding dat opviel was, dat er fors was afgeboekt/afgeschreven op niet geïnde contributie 2022 en 2023. Strikt boekhoudkundig houd je dan de ellende zoveel mogelijk in het betreffende boekjaar, maar op voorhand ga je er dan vanuit dat deze contributie sowieso als niet-inbaar dient te worden beschouwd. De penningmeester is geadviseerd deze beslissing (en de bijbehorende verantwoordelijkheid), daar neer te leggen waar die hoort (en dat is bij de ALV) en de nog niet geïnde contributie op te voeren als debiteuren/te vorderen. Deze wijziging heeft ze in de definitieve versie van de financiële verslaglegging doorgevoerd.

Ingeval de kascommissie bij haar onderzoek stuitte op bijzonderheden, had de penningmeester daar een toereikende verklaring voor.

De leden van de kascommissie 2023 verklaren hierbij de stukken en bescheiden, betrekking hebbende op de exploitatie over de periode 01 januari 2023 tot en met 31 december 2023 en de balans per 31 december 2023 van de NKR te hebben gecontroleerd en akkoord bevonden.

De kascommissie is van mening dat, op basis van de jaarrekening, décharge aan het bestuur kan worden verleend voor het gevoerde financiële beleid over de periode 01 januari 2023 tot en met 31 december 2023.

Elise laat weten samen met medebestuurders moeite te gaan doen om de niet betaalde contributie over 2023 en misschien ook nog een deel van 2022 te innen. Eind december komt er dan een overzicht over niet in bare contributie en die kan afgeschreven worden met toestemming van de ALV, dat gaan we nog niet doen in het afgelopen boekjaar.

Kees Bartels merkt op, dat er over agendapunt 5 en 6 nog gestemd moet worden.

Koos vraagt wie er tegen is, Kees merkt op, dat het positiever is om te vragen wie voor is.

De voorzitter vraagt wie akkoord is met het financieel verslag over 2023 en begroting 2024 agendapunt 5: David Smits telt 23 voor + 4 = 27.

Edwin de Wit vraagt hoe de gemachtigden nu stemmen. Er zijn 4 machtigingen, die tellen we erbij op.

André stelt voor de dojoleiders ook hierbij in te schakelen.

Marten de Graaf zegt, dat het in het kader van de AVG niet gewenst is via de dojoleiders achterstallige bedragen door te geven.

Er zal ook gekeken worden en strenger gecontroleerd op deelname aan NKR activiteiten.

De voorzitter meldt, dat er alles aan gedaan zal worden om de achterstallige contributie te innen.

Bij stemming zijn 24 leden voor + 4 is 28. Hiermede wordt de begroting voor 2024 ook aangenomen.

8. VOG VERKLARING AANVRAGEN:

Koos geeft Aad van de Wijngaart het woord. De VOG (of iemand een strafblad heeft) kan via de E-Erkenning, die de NKR heeft gekregen worden aangevraagd. De NKR heeft een abonnement voor dojo. Je moet het volgende opgeven: voorletter, achternaam, email. Wij vragen dan aan en via eigen digi D kun je het afronden.

9. INSTELLEN COMMISSIE VAN BEROEP.

Koos merkt op dat in het H.R. de commissie van Beroep wordt genoemd. Dit hebben we nog nooit bij de hand gehad, maar omdat het in het aangenomen H.R. wordt genoemd, hebben we als bestuur een 3-tal mensen benaderd, t.w. Cees van der Zee, Fleur Smout en Martijn Vroom. Deze kandidaten hebben alle 3 ja gezegd op de vraag van het bestuur. De voorzitter brengt dit in stemming en hiervoor zijn 25 leden +4 voor.

10. EXTRA AGENDAPUNTEN.

Geen

11. RONDVRAAG:

Jolanda Myers meldt dat een VOG verklaring beperkt geldig is en periodiek moet worden herhaald.

Roel Croes zegt dat NOC NSF 1 x per 3 jaar adviseert.

Marten de Graaf is betrokken bij het kindercamp Kendo en de Konotori cup. Patrick Bakker is gestopt als coördinator. Sjoerd: het zou fijn zijn als er nog extra hulp komt.

12. De voorzitter sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn inbreng en de moeite die ze hebben genomen om er "online" "bij te zijn.

J. de Jong-Talen
Notulist

22e European Judo Championships 2024 in Espoo



In de aanloop naar de EJC 2024 in Espoo heeft er in 2023 een belangrijk moment plaatsgevonden binnen onze organisatie: René van Amersfoort sensei, een gewaardeerd mentor en succesvolle coach van het team voor meerdere Europese kampioenschappen, heeft na de EJC in Magglingen het stokje overgegeven aan Kevin Groos sensei en Elise Heijboer sensei. De tijd die René sensei heeft geïnvesteerd in het team heeft een solide fundament gelegd voor de nieuwe generatie coaches, waarvoor wij hem danken. Halverwege het trainingsseizoen nam ik de taken over van Jeroen Kanters als teammanager. Jeroen, bedankt voor jouw inzet en betrokkenheid binnen ons team. Dit is een moment van overgang en dankbaarheid, waarop we met vertrouwen en enthousiasme verder bouwen aan onze gezamenlijke toekomst.

Met nog een paar maanden te gaan werd er na het NK een keuze gemaakt voor de selectie.

Bij deze keuze tellen niet alleen medailles mee, maar ook de aanwezigheid en inzet tijdens de teamtrainingen en de centrale trainingen. Op basis hiervan werden de volgende mensen geselecteerd:

Godan: Steven Burgman en Elise Heijboer;

Yondan: Piotr Kukla;

Sandan: Roel Croes;

Nidan: Merijn van Ham & Jolanda Myers;

Shodan: Senna van Hoek & Gloria Sullca;

Mudan: Mitchel Kok & Arjen van Voorst..

Teamdeelnemers: Merijn van Ham, Louis Heek, Veronica Rijke en Jolanda Myers.

Teammanager: Louis Heek

Coaches: Kevin Groos & Elise Heijboer

Delegatieleider: Johan van den Broek.

Tijdens de teamtrainingen hebben we steeds meer focus gelegd op wedstrijdritme, precisie in de kata's en bewegingssnelheid. Iedereen heeft zijn of haar sterke punten benut en de zwakkere punten sterker gemaakt tijdens deze sessies. Tijdens de laatste teamtraining in Papendal heeft iedereen dit laten zien, en stond er een goed voorbereid Nederlands Judo-team.

Helaas moest Roel zich vlak voor de definitieve inschrijving voor de EKF om persoonlijke redenen terugtrekken. Veel sterkte, Roel en Claude!

REIS NAAR HELSINKI EN ESPOO

Na een korte vertraging op Schiphol verliep de reis naar Helsinki en vervolgens naar Espoo vlot. Het openbaar vervoer in de grote

Finse steden is uitstekend geregeld. Op de luchthaven was er al een gezellig weerzien met deelnemers uit andere landen. Het was mooi om te zien dat sport, vooral bij Judo, verbreedt. Bij aankomst in het hotel kreeg iedereen zijn of haar kamer toegewezen. Behalve de scheidsrechters, lag iedereen op dezelfde vleugel, wat zorgde voor een gezellige sfeer. 's Avonds hebben het team en de Nederlandse scheidsrechters (André Schiebroek, Edwin de Wit en Aad van der Wijngaart) samen gegeten in het hotelrestaurant. Het was erg gezellig.

SEMINARDAG

Na de introductie van de ZNKR-delegatie begonnen we met een demonstratie van Sotai Dosa, ook wel partner kihon genoemd. Vervolgens werden de helft van de kata's doorgenomen om ze voor de lunch effectief te kunnen oefenen. Na de lunch werden de overige kata's behandeld en konden we deze ook oefenen. Na een managersmeeting waarin de laatste details werden besproken, gingen we met het team (zonder scheidsrechters) via een doolhofwarenhuis naar een lokaal restaurant voor een maaltijd.

WEDSTRIJDAG - INDIVIDUEEL

Vroeg opstaan, ontbijten en omkleden. De eerste bus vertrok om 7:45 naar de zaal, die op 20 minuten rijden lag, maar er moesten nog een 10-tal minuten te voet worden overbrugd om binnen te komen. De tweede bus kwam te laat voor de deelnemers. Er was dus genoeg tijd om warm te worden.

Na de landenopstelling, het Europese volkslied en de speeches, gingen de eerste deelnemers naar de wedstrijdelden om zich voor te bereiden. De eerste wedstrijd is altijd spannend. Bijna iedereen kwam door de poulefase en kon zich in de knock-out-fase nog verder vechten. Helaas kwamen Mitchel en Jolanda niet verder, maar Gloria en Arjen gingen nog een ronde door.



Merijn ging nog verder en bereikte de halve finales, waar hij helaas verloor. Merijn eindigde met brons, een knappe prestatie. Dit werd gevierd met een smakelijke maaltijd in een aanbevolen restaurant.

WEDSTRIJD DAG - TEAMS

Weer vroeg op. De bus vertrok vroeg met de teamleden, coaches en delegatieleider (+ supporters). De rest van de groep nam de tweede bus voor een extra uurtje rust.

Nederland begon tegen Polen als eerste wedstrijd op veld 1, maar verloor deze met 1-2. In de volgende wedstrijd knokten we ons terug tegen Hongarije (2-1) en versloegen hun sterke team. Vervolgens versloegen we Turkije (3-0) en gingen we naar de kwartfinale (0-3). Helaas was België te sterk (0-3). Tijdens de wedstrijden heeft de Nederlandse delegatie zich enorm verbeterd en een hoger niveau getoond.

's Ochtends was er nog een Kendo no Kata-demonstratie door Donatella Castelli sensei en Katja Fleury sensei, wat een mooie ervaring was.

EXAMEN

Na de lunch was het tijd voor de examens. Bijna alle Nederlandse kandidaten slaagden. Nieuwe dangraden voor:

- Steven Burgman > Rokudan
- Merijn van Ham > Sandan
- Louis Heek > Sandan
- Senna van Hoek > Nidan
- Mitchel Kok > Shodan
- Arjen van Voorst > Shodan

Gefeliciteerd aan de geslaagden! Voor degenen die net niet geslaagd zijn, er is binnenkort een nieuwe kans tijdens het seminar, of anders volgend EK weer.

Met een overvolle bus gingen we terug naar het hotel, waar we ons konden oprispen voor de afscheidspartij. Dit vond plaats op een bijzondere locatie, het leek een schuilbunker, dichtbij het

hotel. De sfeer en het eten waren goed, hoewel het bier duur was (typisch Scandinavisch). Voor sommigen duurde het feest niet lang genoeg en werden nieuwe vriendschappen gesloten. De hotellobby was nog lang bezet, en de meeste landen hadden hun eigen voorraad wijn en andere drank meegenomen.

TERUG NAAR HUIS

Op maandag konden we uitslapen en om 10 uur melden voor het appèl en wapenverzameling. We namen de trein terug en ontspanden nog even op het vliegveld. De vlucht naar Amsterdam verliep soepel en vanaf Schiphol ging iedereen weer op eigen gelegenheid naar huis.

Coaches, teamleden en supporters, nogmaals hartelijk dank voor de trainingen, gezelligheid en de steun tijdens het toernooi. Iedereen heeft zichtbaar vooruitgang geboekt en veel plezier gehad. Laten we deze lijn doortrekken en nog verder groeien. Op naar Polen in 2025!

*Louis Heek,
Teammanager.*

Kastelen in Japan

Beste Budoka.

Naar aanleiding van een aantal bezoeken aan Japan heb ik over een aantal Jinja en de Shintōleer een boek geschreven. Japanse kastelen en Boeddhistische tempels heb ik ook bezocht en er veel foto's gemaakt. Van een deel van die kastelen en tempels heb ik eenzelfde soort beschrijving gemaakt als van de Jinja in het boek, waardoor mensen die Japan gaan bezoeken voorinformatie kunnen lezen. Daar zijn geen kosten aan verbonden. Er komen nog een paar kastelen en tempels bij die nog niet helemaal af zijn. Die namen zal ik de volgende keer doorgeven. Mijn emailadres is : cees161@gmail.com

DE KASTELEN:

Bitchū Matsuyama Jō / Edo Jō / Gifu Jō / Hikone Jō / Himeji Jō / Hiroshima Jō / Inuyama Jō / Kakegawa Jō / Kumamoto Jō / Matsue Jō / Matsumoto Jō / Nijō Jō / Okayama Jō / / Okazaki Jō / Osaka Jō / Sunpu Jō.

DE BOEDDHISTISCHE TEMPELS:

Asuka Tachibanadera / Asuka Okadera / Asukadera of Hōkō / Byodoin Kyoto / Chion Ji Kyoto / Chūgū Ji Nara / Daigo Ji Shimo Daigo en Kami Daigo / Daijū Ji Okazaki / Daisho In Miyajima / Eikan-Dō Kyoto / Ginkaku Ji Kyoto / Hōki Ji Nara / Honen In Kyoto / Honmon Ji Tokyo / Horin Ji Nara / Hōryū Ji Nara / Kamakura Daibutsu / Kamakura Hasedera / Kinkaku Ji Kyoto / Kiyomizudera Kyoto / Kodai Ji Kyoto / Kōfukuji Nara / Kōyasan / Nanzen Ji en Nanzen In Kyoto

Cees van der Zee

De Aruba-Bonaire connectie

Ik wist dat er op Aruba een Kendo-dojo was, Bun Bu Itchi. Sergio Velasquez-sensei, nanadan kendo, is daar 'the Man'. Velasquez-sensei wist echter niet dat er op Bonaire een jodo/iaido dojo, Sei Sho Kan, was gevestigd. Daar hij onlangs met jodo- en iaidotraining was begonnen, hebben we eerst via mail en whatsapp met elkaar gecommuniceerd, ideeën uitgewisseld, elkaars vragen beantwoord wat uiteindelijk resulteerde in een bezoek mijnerzijds aan het buureiland Aruba.

Een van zijn vragen was duidelijk: "kun je mij en 1 van mijn kendo-leerlingen, op weg helpen voor het ikkyu examen jodo en het shodanexamen iaido?"

Ik heb volmondig ja gezegd op deze vraag. Het zou mijn eerste bezoek worden aan het zustereiland. Een eiland dat zowel qua uiterlijk (veel hotels en weinig natuur), bevolking en taal (Papiamentu vs Papiamentu, en veel meer Engelstalig dan op Bonaire) verschilt van mijn thuseiland Bonaire. Velasquez-sensei heeft heel veel kendo-ervaring, is lid en 2e vice voorzitter van de CLAK (Confederacion Latino America de Kendo) en al ruim 3 decennia actief op Aruba, delen van Zuid-Amerika, zowel als scheidsrechter en examiner als lesgever.

Bun Bu Itchi dojo heeft, net als zo vele andere dojo, zijn ups en downs gekend in bijvoorbeeld het ledental en de demografische samenstelling van de dojo. Ik ben blij en dankbaar om

Velasquez-sensei en zijn studenten op weg te helpen met de principes van het jodo en iaido.

Voor het jodo hebben we ons voornamelijk geconcentreerd op de examenstof voor ikkyu (die is in Zuid-Amerika ietsje anders dan in Europa: tandoku-waza 1-3 en kata 1-3). Toen er nog tijd over was hebben we puntjes op de i gezet (waar mogelijk) voor alle tendoku waza. Stof genoeg om weer verder te gaan; tot onze volgende ontmoeting.

I A I D O

Sergio heeft ook in de planning staan om shodan-examen iaido te gaan doen. Zodoende hebben we ook het curriculum van de ZNKR iaido-kata doorgenomen en, daar waar nodig, aanvullingen en aanwijzingen gegeven om het examen met goed gevolg af te ronden. Een saignant detail is dat de CLAK een tijdslimiet heeft ingesteld van 6 minuten: een maximum tijd.

In totaal hebben we ruim 10 uur zowel jodo als iaido getraind. Sergio en Saskia : hopi eksito!

Hans Pegtel



Het begin van een WKC start met het einde van een EKC. Deze hadden we afgesloten met goede wedstrijden van zowel de heren als de dames en we konden bij de dames een bronzen plak meenemen. Naast de goede resultaten moesten we ook afscheid nemen van onze damescaptain Fleur, die een lange succesvolle carrière heeft gehad bij het Nederlands team. Bij deze wederom, Fleur je bent een ster en er is geen dank genoeg voor wat je hebt gedaan in en voor het team!

Dat brengt ons bij de aanloop naar het WKC in Milaan. In alle eerlijkheid, dit begon erg stroef. De teamtrainingen werden slecht bezocht en Suraya liep ook nog een ernstige blessure op aan haar knie.

Ik wilde bepaalde onderwerpen aansnijden in het wedstrijdspel, maar zonder een voltallig team is dat lastig. Ik wil namelijk door ontwikkelen op wat er behandeld is en daarmee groei en volwassenheid stimuleren. Gelukkig werd het richting het einde van 2023 een heel stuk beter.

Een paar onderwerpen die belangrijk voor mij waren:

- De handen en de punt van de shinai laag houden om daarmee niet het gevaar te lopen te veel te willen verdedigen. Dan loop je het risico een kote tegen te krijgen of een men, omdat je shinai uit de weg "gebluft" wordt door de tegenstander. Mind you, wat dit betreft probeer ik verder te borduren waar de voorgaande coaches ook op gehamerd hebben.

- De aanvallen die je initieert moeten gegrond zijn. Geen slechte aanvallen doen die een kans geven aan de tegenstander een ippon te scoren. Dit is voornamelijk een ontwikkeling in inzicht en lastig te vertalen naar een oefening. We zijn (nog steeds) bezig dit verder te evolueren maar we zijn op de goede weg. Het belangrijkste is om te begrijpen wat jouw bewegingen teweeg brengen bij je tegenstander. Hierdoor ben je dus echt meer bezig met de persoon tegenover jou. Hierover later meer.

In het begin van het jaar had Jouke mij een bericht gestuurd dat hij dit jaar niet voor het team wilde gaan. Als een zeer stabiele factor in het team betekende dit al vroeg dat het nieuwe team al een hele andere dynamiek zou krijgen. Jouke is een consistente ippon-pakker geweest en kon andere teams altijd een beetje nerveus maken.

Onafhankelijk daarvan had Olga besloten om te stoppen met het team. Ik moest het aanhoren met een traan in mijn oog. Olga was een belangrijk persoon in het behalen van de gouden medaille voor het damesteam in 2019. Uiteraard respecteer ik haar keuze en ben ik wel blij te weten dat haar liefde voor kendo gelukkig niet weg is.

Een andere domper was de aanvraag voor Taichi, die niet werd goedgekeurd door de FIK. Gezien zijn Japans paspoort is dit een formaliteit. De FIK heeft een strengere regulering dan de EKF, dit was al een beetje ingecalculeerd maar alsnog erg jammer, gezien zijn positieve bijdrage aan het team.

Al met al maakte dit de selectie van de heren "makkelijker" voor mij. Er stond een groep van super enthousiaste spelers klaar om de uitdaging aan te gaan. Het werden uiteindelijk:

- Makoto van der Woude (teamcaptain) – dojo Shun-Shin Kai
- Dai Linh Nguyen – dojo FuMetsu
- Rick Nieuwenhuijzen – dojo FuMetsu
- Gideon Hamburger – dojo Shun-Shin Kai
- Winston Dollee – dojo FuMetsu
- Jonathan de Croon – dojo Washinkan (debut)

Bij de dames waren er 4 dames over van de selectie van 2023. Ik besloot de nummer 2 van Nederland, Lai Mei, toe te voegen, vanwege haar wedstrijd prestaties en tomeloze inzet.

Hierdoor werd de samenstelling:

- Pakwan Ratchatasavee (nieuwe teamcaptain) – dojo FuMetsu
- Sayo van der Woude – Okinawa
- Mariëlla van der Schans – dojo Shinbukan



- Suraya Tjon Kon Fat – dojo Kendo Kai Den Haag
 - Lai Mei Tang – dojo FuMetsu (debut)

Veel spelers deden hun best in de laatste sprint extra trainingen en wedstrijden te doen in binnen- en buitenland. Dit zorgde er soms ook voor dat je plat op je bek gaat en dat mee te nemen naar het volgende evenement. Je leert immers meer van een verloren wedstrijd dan eentje dat je gewonnen hebt! Ik vind dat deze opofferingen bijzonder waardevol zijn voor je vooruitgang en horen bij de titel teamlid. Het Duitse team had kort voor de WKC nog een gezamenlijke training georganiseerd net over de grens in Limburg. Voor mij was dit een fijne plek om de puntjes op de i te zetten en een plan te smeden voor de laatste paar weken.

De WKC zelf liep qua organisatie erg gesmeerd. De vlucht was prima (ook al probeerde de dame bij de incheckbalie ons bang te maken door te zeggen dat we misschien niet met z'n allen in het vliegtuig konden). Het inchecken in het hotel ging eveneens snel. Hierdoor konden we nog een training van een uur doen aan het einde van de middag in een zeer warme zaal.

Deze trainingen zijn puur om te acclimatiseren en je eigen vorm in de gaten te houden.

Mijn insteek was om de training te beginnen met kihon en je eigen gevoel te vinden in de nieuwe setting. Daarna moet je je aandacht verplaatsen naar je tegenstander. Dit zorgt ervoor dat je je eigen kendo niet laat verstoren door afleidingen. Deze zouden kunnen zijn: ik voel mij moe, ik ben langzaam, mijn lichaam is stijf, ik kan dit niet, ik kan dat niet. Het is onmogelijk om dit compleet uit je hoofd te krijgen, maar als je jouw focus houdt bij jouw tegenstander dan zal je (volgens mijn idee) je minder bezighouden met negatieve gevoelens.

De training eindigt dan ook altijd met een serieuze ippon shobu.

De volgende dag hadden we wederom een training (in een andere warme zaal) maar daarna hadden we genoeg tijd om lekker zelf de stad in te gaan en wat te zien van Milaan.

Ontbijt en diner waren alle dagen in het hotel, wat een hoop gedoe scheelt. Een leuke bijkomstigheid was dat het Japans team in hetzelfde hotel zat.

Elke avond was het zaak even naar de supermarkt te gaan en flessen water te halen.

De sfeer was erg ontspannen, al was er natuurlijk wel een gezonde spanning in aanloop naar de wedstrijden.

Dit WKC had weer een andere vorm. Er was een extra wedstrijd-dag om de dames te ontzien. Voorheen waren de individuele en teamwedstrijden voor de dames op één dag. Nu begonnen we

met het individuele toernooi van de dames op donderdag. Op vrijdag waren de poulewedstrijden van de dames-en herenteams. Zaterdag heren individueel en zondag de knock-out fase van dames-en herenteams. Hoofdzakelijk geldt op een WK dat maar 1 persoon of team doorgaat in een poule.

Donderdag mochten Pakwan, Sayo, Mariëlla en Suraya de spits afbijten. Het is altijd wel knokken voor een fijne plek om op te warmen en (natuurlijk) lappen sommige teams de regels aan hun laars. Elk land mag maar 4 mensen laten opwarmen (de spelers van die dag) maar dit geldt blijkbaar nooit voor Japan en USA. Gelukkig kon Korea zich hardmaken voor rechtvaardigheid en ging het in de volgende dagen beter.

Mariëlla zat in een poule van 4 maar kwam helaas niet verder door net een puntje te weinig te hebben. Suraya had een uitval-ler in haar poule en verloor helaas de enige wedstrijd van een Franse. Pakwan had een Koreaanse in haar poule. Helaas kon ze die dag niet haar beste vorm laten zien waardoor ook zij niet verder kwam. Sayo deed het voortreffelijk en won in haar poule, waarna ze doorstootte tot de derde ronde om vervolgens een Japanse tegen te komen. Helaas was zij een maatje te groot. Hiermee was voor ons de donderdag afgesloten. Gelukkig konden we nog genieten van het prachtige Japanse dameskendo, dat toch wel weer een voorbeeld zette voor iedereen.

Vrijdag moest iedereen aan de bak. De rest van het team was gemotiveerd door de individuele wedstrijden van donderdag en dat was maar goed ook. De dames hadden goede kansen uit de poules te komen en de heren moesten tegen de huidige mannelijke legendes; Japan.

De dames hadden Argentinië en Mongolië, maar dat bleek eigenlijk geen uitdaging te zijn. Het niveau is veel lager dan in Europa en na beide gewonnen wedstrijden konden onze dames zich ontspannen. Zondag mochten ze verder.

Onze heren zaten meteen in het midden van alle aandacht omdat ze als eerste tegen het Japanse team mochten. Ik heb op WK's in het verleden andere landen "hun best" zien doen door zo veel mogelijk en ongefundeerd aan te vallen, waarna ze binnen 30 seconden verloren. Gelukkig konden onze heren wat dit betreft hun eer behouden. Natuurlijk verloren ze met 10-0, maar er werd geprobeerd te kendo-en. Daarmee bedoel ik, aanvallen opbouwen, valletjes neer te zetten voor zover het kon.

We begrepen allemaal dat we natuurlijk niet uit de poule zouden komen. Het doel was om als tweede uit de poule te komen. Dat lukte door van Thailand en Portugal te winnen. Geen schande om op deze manier de vrijdag af te sluiten. Wederom konden we



daarna genieten van de show en hoe het Japans team bijna elk team opzij schoof om het kampioenschap te winnen.

Zaterdag konden Makoto, Dai Linh, Rick en Gideon zich klaar maken voor de individuele wedstrijden. Dai Linh zat in een poule van 4 en delfde helaas het onderspit tegen een Australiër. Gideon won netjes van zijn tegenstanders in de poule, waarna hij een Mexicaan tegenkwam die net iets beter in zijn schoenen stond die dag. Helaas was dat ook einde oefening voor Gideon. Rick speelde heel erg sterk in zijn poulewedstrijden (poule van 4) maar eindigde met evenveel punten als een Zwitser. Ze moesten dus een ippon shobu spelen. Rick had nog een appeltje te schillen met hem na de Tengu Cup en kon slim een kote men scoren. Hierna strandde hij tegen een Australiër in de eerste ronde. Makoto moest hier en daar nog wat verscherpen in zijn spel. Hij maakte het spannend door in de poules van een Luxemburger te verliezen. Hierdoor moest ook hij een ippon shobu spelen om door te kunnen gaan. Gelukkig loste hij dit zakelijk op en mocht daarna in de eerstvolgende ronde tegen een Koreaan. Dit ging erg goed en het was een gelijke strijd die afgesloten werd met een ai-men waarbij de Koreaan de vlaggen omhoog kreeg.

Zondag hoefden alleen de dames te knokken. Ze moesten als eerste tegen de Servische dames en dat team verandert veel van samenstelling. Dit jaar hadden ze een team met 2 jodan speelsters en 3 wat meer gevorderden. Als je niet voorzichtig bent, kan je hiermee een wedstrijd op punten verliezen. Gelukkig hebben onze dames genoeg ervaring om dit "probleem" goed op te lossen. Ze wonnen en kregen de beloning tegen het Koreaans team te knokken de ronde erna.

Het Koreaans team had een paar sterke spelers, maar ze waren zeker niet onverslaanbaar. Het was aan ons om ze een goede deuk in hun zelfvertrouwen te geven. Dat lukte. Onze captain Pakwan kon zelfs haar wedstrijd met 1-1 afronden. Een uitslag waarvoor ze zelfs een fighting spirit-prijs kreeg!

Wederom horen onze dames bij de beste 8 van de wereld. Na de finales en de eindceremonie is het altijd een beetje haasten voor de Sayonara party. Maar eerst moest er even geproost worden op een mooie periode van voorbereidingen met ups- en downs. Het bleek dat Rick en Dai Linh's kamer een ideale plek hiervoor was.

De sayonara party was erg goed; de Italianen hebben er echt een leuk feest van gemaakt. Het is altijd leuk om de Japanse en Koreaanse topatleten te zien ontladen. Het was een goede afsluiting na een WK waar we 6 jaar op hebben moeten wachten. Sowieso hebben de Italianen een goed toernooi in elkaar gezet. Ze waren flexibel genoeg om zaken aan te passen waar het eerder niet lekker liep, zoals meer ruimte creëren voor de warming ups. Er werd overal duidelijk gecommuniceerd en het eten was genoeg en op tijd. Dit zorgde er gewoon voor dat de atleten en management zich daar niet druk over hoefde te maken.

Waar ik wél negatief over ben is de arbitrage. Natuurlijk, sinds ik zelf meer shinpanwerk doe begrijp ik beter hoe moeilijk het kan zijn in het veld. Het komt voor dat je fouten maakt of twijfelachtige beslissingen neemt. Vooral als je soms de snelheid ziet van de beste spelers van de wereld. Maar nog niet eerder ben ik zo teleurgesteld geweest op een WKC. Een paar concrete voorbeelden:

- Winston die een overduidelijke men maakt op een Japanner maar niet kreeg.
- Suraya die als eerste de men raakte, maar toch een kaeshi-do tegen krijgt van een Franse.
- Mariëlla die een slappe men tegen kreeg, maar daarna geen punt kreeg voor een veel betere men op een Koreaanse.
- Makoto die een ai-uchi men situatie verloor tegen een Koreaan die niet eens raak was.

Dit mag gewoon niet op dat niveau. Ik wil niet eens beginnen over de finale wedstrijd Japan-Korea bij de heren. Er waren veel shinpans in de velden die ik als goede kennissen zie en die ik ook respecteer als goede scheidrechters. Vreemd genoeg presteerden ze allemaal onder hun niveau. Wellicht hebben ze conflicterende instructies gekregen. Jammer, want daarmee maak je het de spelers wel erg moeilijk. Al terugkijkend kan ik alleen maar trots zijn op onze teamleden. Er zit zichtbaar vooruitgang in het technische kendo en het spelbegrip.

Nu de storm is gaan liggen ben ik weer een plan aan het uitstippen voor het aankomend jaar. Dat wordt een zeer bijzonder jaar.

Ik zal mijn best doen een zo sterk mogelijk team neer te zetten voor het EKC in Leiden!

Werner Karnadi
Coach

Iaido onder de zonnebloem



Hier zijn we dan, bij ons jaarlijkse seminar met Matsuoka sensei, genoemd naar Himawari, de zonnebloem die in de zomer tot bloei komt.

Fiets parkeren, rap naar de kleedkamers en haastig omhelzingen uitwisselen met de vele aanwezige shinkagekas. We zijn hier in Utrecht vanuit Nederland, Duitsland, Frankrijk, Griekenland en Spanje, plaatsen waar de Matsuoka-lijn van Shinkage ryu wordt beoefend. We moeten ons inhouden, want als we zoveel zouden

praten als we wilden, zouden we proberen het jaar tussen de Himawari's te vullen en keiko nooit halen. Zo snel mogelijk omkleden dus en opstellen in een rij tegenover Matsuoka sensei.

In jaarlijkse coördinatie met de NKR, is dit de 14e editie van het Himawari-seminar die de Nederlandse Stichting Shinkage ryu organiseert. Inmiddels zijn ze net zo regelmatig geworden als de zomer zelf, als een klok die onze laido ontwikkeling bijhoudt. Voor deze Himawari (op 24 en 25 augustus 2024) was Matsuoka sensei –op zijn 83 jarige leeftijd– degene die ons de laatste ontwikkelingen van ZNKR laido kwam onderwijzen en ons Shinkage ryu pad begeleidde.

TIJD VOOR EN TOEWIJDING AAN DE FAMILIE.

Terwijl ik de dojo binnenstapte, zag ik de dochters van Elaine sensei lachen met Matsuoka sensei, hun Japanse opa. Dit jaar misten we Kinomoto sensei –Matsuoka sensei's deshi, die in Japan bleef om haar eigen dochter te helpen met haar pasgeboren tweede zoon. De tijd verstrijkt en onze families groeien en veranderen, op meerdere vlakken.

Dit is de eerste keer dat onze familie met meer rokudan traint dan Elaine sensei en David sensei. Deze keer zijn ook David uit Madrid, Rodolphe uit Nantes en Yannis uit Athene aanwezig als rokudan. Steeds meer vrienden uit onze lijn mogen sensei genoemd worden. En dus leerde Matsuoka sensei hen, en ons, lesgeven. Elaine sensei hielp om te laten zien wat Sensei wilde, maar in plaats van dat ene voorbeeld te herhalen, werden er groepjes gevormd onder leiding van godans en rokudans. En zo onderwees Sensei hen: "Laat zien, leg uit, laat mensen doen, complimenteer". En zo hebben we allemaal gedaan, of geprobeerd.

EEN ANDER SEMINAR DAN VELEN VAN ONS HADDEN VERWACHT

We zijn goed gewend aan komen, (Sensei) kijken en herhalen. Maar deze keer bevestigde Sensei dat onze familie, na zijn lange jaren van toewijding, is gegroeid. Dat de tijd rijp is voor onze hoogst gegraduateerden om les te geven, om degenen te zijn die de levende kennis die we beoefenen door te geven aan de volgende generatie iaidoka's. De tijd verstrijkt, families en hun leden groeien. We groeien door te blijven leren, maar ook om door te geven wat we allemaal samen hebben geleerd.

En natuurlijk was Sensei overall, min of meer tegelijkertijd. Bij mijn kleine groep, uiterst links in de zaal, verscheen Sensei meerdere malen naast ons om diepte toe te voegen aan de technische instructies van onze godans, en was weer vertrokken naar een andere groep die hem nodig had. Zo verstreek de dag, terwijl onze mensen de volgende stappen op hun iaidowedge leerden zien en onderwijzen. En toen was het voorbij, lang voordat iemand van ons dat wilde.

En de volgende zomer zullen we weer allemaal samen trainen.

Inti Suarez



Kendo kamp 2024



Op 13 september 2024 begon al weer de 4e editie van het kids kendo kamp met 23 kinderen en beleiders van Sakura Kai, Kendo Kai Den Haag, Washinkan Mokuseikan en Museido. Helaas ook een beetje een bitterzoet moment omdat de vaste stek voor het kamp, YMCA Leusden helaas na deze editie moet sluiten. Ook waren in de zomer voor het kamp diverse incidenten met wolven in de omgeving van het kamp. Gelukkig waren deze over voor het kamp begon en hebben we alleen een ringslang gezien.



Een groter probleem bleek dat we begonnen op vrijdag de 13e en helaas bleek er een vloek op het kamp te rusten; 20 jaar geleden had een krankzinnige moordenaar toegeslagen en zijn geest nam elke vrijdag de 13e een kampleider over. Het was aan de kinderen om uit te vinden welke kampleider dit was zodat de geest van de moordenaar uitgedreven kon worden. Ondertussen werden ze wel door de moordenaar opgejaagd.

Vrijdag konden ze als eerste aanwijzingen vinden door een kendo quiz te winnen. Team Blauw en Team Oranje wisten correct te raden dat de moordenaar Sjoerd had bezeten.

Helaas bleek de vloek 3 dagen te duren en zaterdagochtend sloeg de moordenaar opnieuw toe. De kinderen moesten deze keer in het bos naar aanwijzingen zoeken en ondertussen de moordenaar zien te ontwijken. Deze keer wisten alle teams, ook degenen die geen aanwijzingen hadden weten te vinden, correct te raden dat de moordenaar Jonathan had bezeten.

In de middag gingen we verder met levend stratego waar de kinderen uitsluitend elkaar om zeep probeerden te helpen. Dit leidde tot een overwinning voor de geel-groene coalitie.

s'Avonds hield we de traditionele BBQ.

De BBQ was ook ideaal voor marshmallows roosteren.





In de tussentijd konden mensen ook oefenen met de traditionele kampzwaarden van duct tape, pvc buizen en piepschuim. Sommigen zagen zelfs de kans om nito ichi ryu te oefenen met Marije.



Op zondag wilden we beginnen met de schoonmaak toen de moordenaar weer toesloeg. Voor de derde en laatste keer moesten de kinderen uitzoeken wie door de moordenaar was bezeten. Deze keer bleek dit Rene te zijn. Team Groen en Blauw hadden dit correct geraden. Team Blauw had 3 keer op rij goed geraden en mocht daarom de hoofdprijs – een grote zak snoep – in ontvangst nemen.

Daarna was het tijd voor de training waar elke kamp mee wordt afgesloten. Hierna kon iedereen moe maar voldaan naar huis.

Met dank aan Sjoerd Kater, Jonathan de Croon, Rene Bloemhevel, Marije Wouters, Roelof Schra en Kara Vorster. Louis Heek bedankt voor de hulp bij het organiseren. Stefan van Gool en Ruben Cahucho nog bedankt voor jullie bereidheid om te helpen, maar helaas waren jullie om erg goede redenen verhinderd. Steven de Jager nog bedankt voor hulp met de boodschappen en het vervoer.

Marten de Graaf



In Memoriam Yvonne Jordan



Op 28 juli is Yvonne Jordan op 59 jarige leeftijd overleden. Yvonne was coach van het Nederlandse iaido-team in de periode 2006 tot 2009. Ze had de 5de Dan en beoefende de Jikiden stijl onder Morita sensei.

Yvonne woonde 2 jaar in Japan en was laatstelijk werkzaam bij DPD als Safety Coördinator.

Yvonne speelde ook een actieve rol bij het internationale iaido-evenement in Kyoto in 1997: ze deed daar onder meer de aankondigingen in het Engels.

In Japan was ze docent Engelse conversatie.

Yvonne leidde jarenlang de eerste iaido-dojo in Amersfoort, tot ze om persoonlijke redenen besloot haar actieve iaido-carrière te beëindigen.

Wij wensen haar echtgenoot Andrew alle sterkte toe met dit verlies.

Andre Schiebroek

Kendo for Women II



KENDO FOR WOMEN II SEMINAR DONATELLA CASTELLI

Zondag 20 Oktober 2024

Antonie Duycklaan 11, 2334 CC Leiden

Begintijd 10.00 - 16.00

Programming :

-The meaning of Kendo no Kata

-Nippon Kendo Kata session:

correcting bad habits, Hasuji (blade angles), posture and postures common to Keiko, making movements more agile and precise, learning to recognize the right opportunity to attack, knowing the Maai, elevating and cultivating the mind, etc.

If you have any questions or would like to register, please contact me.

Tickets are €10,- including drinks

Email: sharitalalji@hotmail.com

Mobile: 06-17756277

Sherita Lalji

KEISAI'S SPREEKWOORDENTUIN (1)

De Japanse spreekwoorden die kunstenaar Kuwagata Keisai levendig illustreerde, zijn twee eeuwen geleden, lijken soms op Nederlandse spreekwoorden, ziet *Paul Steenhuis*. Een kleine selectie

'n Scheet na dagen preken: Japanse spreekwoorden

De afkomst van de sprekwwoorden, zo noemde de Japanse kunstenaar Kuwagata Keisai zijn boek waarin hij populaire Japanse spreekwoorden en uitspraken op een levendige manier illustreert. Het boek kwam uit in 1800 uit de Japanse hoofdstad Edo (nu Tokio) en werd een bestseller.

Nog steeds zijn Keisai's prenten een lust voor het oog, door zijn rijke en levendige stijl. De overvloedige verbeeldingen en de levendige kleuren zijn een waardevol onderdeel van de Japanse kunst. Het boek is nu een van de meest populaire boeken van de Japanse hoofdstad Edo (nu Tokio) en werd een bestseller.

De Europese 'Gouden eeuw' van het spreekwoord, met de meeste populaire spreekwoordenbundels die Adriaan van Bruggen schreef als zijn opvolger. In Japan is volgens Mori de Edo-periode (1600-1867) de 'Gouden eeuw' van het spreekwoord, met Keisai's prentenboek als een hoogtepunt. In beide periodes waren spreekwoorden dicht bij de mens, ook in prenten, om in de veranderinge door te groeien, het belang van de spreekwoorden en de betekenis van de sprekwwoorden. Het belang van de sprekwwoorden is nu nog steeds populair in de Nederlandse uitgeverij De Persgroep, waar een reproductie van het boek is uitgebracht.

Kuwagata Keisai's Edo-variant van de sprekwwoorden in 2023, samen met zijn andere prentenboeken in de 'verkeerde Keisai', door kunstenaar Martha Furter compleet in facsimile uit te geven bij de Nederlandse uitgeverij De Persgroep. Het boek is nu een van de meest populaire boeken van de Japanse hoofdstad Edo (nu Tokio) en werd een bestseller.

Daarbij werd gebruik gemaakt van het voorbeeld van Keisai's spreekwoordenprentenboek, dat in het boek van de Keisai's Keisai's prentenboek is te zien. Het boek is nu een van de meest populaire boeken van de Japanse hoofdstad Edo (nu Tokio) en werd een bestseller.

Daarbij werd gebruik gemaakt van het voorbeeld van Keisai's spreekwoordenprentenboek, dat in het boek van de Keisai's Keisai's prentenboek is te zien. Het boek is nu een van de meest populaire boeken van de Japanse hoofdstad Edo (nu Tokio) en werd een bestseller.

Waar een Nederlands spreekwoord dat beter past bij de context is als een Nederlandse zijn. Mori's versie van de Nederlandse sprekwwoorden, die Keisai's prentenboek is te zien. Het boek is nu een van de meest populaire boeken van de Japanse hoofdstad Edo (nu Tokio) en werd een bestseller.



Waar een Nederlands spreekwoord dat beter past bij de context is als een Nederlandse zijn. Mori's versie van de Nederlandse sprekwwoorden, die Keisai's prentenboek is te zien. Het boek is nu een van de meest populaire boeken van de Japanse hoofdstad Edo (nu Tokio) en werd een bestseller.

Waar een Nederlands spreekwoord dat beter past bij de context is als een Nederlandse zijn. Mori's versie van de Nederlandse sprekwwoorden, die Keisai's prentenboek is te zien. Het boek is nu een van de meest populaire boeken van de Japanse hoofdstad Edo (nu Tokio) en werd een bestseller.

JAPANESE SPREEKWOORDENTUIN (2)

Een olifant tem je met een vrouwenhaar

De Japanse spreekwoorden die Keisai tekende rond 1800, lijken soms op Nederlandse spreekwoorden, ziet *Paul Steenhuis*.

Een olifant die met zijn lange neus probeert een klein insect te temmen, is een beeld dat vaak wordt gebruikt om te spreken over de kracht van de vrouw, die ook in Nederland bekend is. Van Keisai's 'Groot sprekwwoordenboek' (2007) staat bijvoorbeeld: "Een olifant tem je met een vrouwenhaar". Dit is een beeld dat vaak wordt gebruikt om te spreken over de kracht van de vrouw, die ook in Nederland bekend is. Van Keisai's 'Groot sprekwwoordenboek' (2007) staat bijvoorbeeld: "Een olifant tem je met een vrouwenhaar". Dit is een beeld dat vaak wordt gebruikt om te spreken over de kracht van de vrouw, die ook in Nederland bekend is. Van Keisai's 'Groot sprekwwoordenboek' (2007) staat bijvoorbeeld: "Een olifant tem je met een vrouwenhaar".

Daar was een 40 centimeter dikke kabouter van gemaakt, met een lange neus, die probeert een klein insect te temmen. Dit is een beeld dat vaak wordt gebruikt om te spreken over de kracht van de vrouw, die ook in Nederland bekend is. Van Keisai's 'Groot sprekwwoordenboek' (2007) staat bijvoorbeeld: "Een olifant tem je met een vrouwenhaar". Dit is een beeld dat vaak wordt gebruikt om te spreken over de kracht van de vrouw, die ook in Nederland bekend is. Van Keisai's 'Groot sprekwwoordenboek' (2007) staat bijvoorbeeld: "Een olifant tem je met een vrouwenhaar".



Een olifant tem je met een vrouwenhaar. Dit is een beeld dat vaak wordt gebruikt om te spreken over de kracht van de vrouw, die ook in Nederland bekend is. Van Keisai's 'Groot sprekwwoordenboek' (2007) staat bijvoorbeeld: "Een olifant tem je met een vrouwenhaar".

Een olifant tem je met een vrouwenhaar. Dit is een beeld dat vaak wordt gebruikt om te spreken over de kracht van de vrouw, die ook in Nederland bekend is. Van Keisai's 'Groot sprekwwoordenboek' (2007) staat bijvoorbeeld: "Een olifant tem je met een vrouwenhaar".

Waar een Nederlands spreekwoord dat beter past bij de context is als een Nederlandse zijn. Mori's versie van de Nederlandse sprekwwoorden, die Keisai's prentenboek is te zien. Het boek is nu een van de meest populaire boeken van de Japanse hoofdstad Edo (nu Tokio) en werd een bestseller.

Waar een Nederlands spreekwoord dat beter past bij de context is als een Nederlandse zijn. Mori's versie van de Nederlandse sprekwwoorden, die Keisai's prentenboek is te zien. Het boek is nu een van de meest populaire boeken van de Japanse hoofdstad Edo (nu Tokio) en werd een bestseller.



Waar een Nederlands spreekwoord dat beter past bij de context is als een Nederlandse zijn. Mori's versie van de Nederlandse sprekwwoorden, die Keisai's prentenboek is te zien. Het boek is nu een van de meest populaire boeken van de Japanse hoofdstad Edo (nu Tokio) en werd een bestseller.

Waar een Nederlands spreekwoord dat beter past bij de context is als een Nederlandse zijn. Mori's versie van de Nederlandse sprekwwoorden, die Keisai's prentenboek is te zien. Het boek is nu een van de meest populaire boeken van de Japanse hoofdstad Edo (nu Tokio) en werd een bestseller.



Vroege afdrucken van Hokusai's Grote Golf (en een kattenkrabpaal)

JAPANESE PRENTKUNST Zelden te zien: de kwetsbare Grote Golf-prints van Hokusai op een kleine maar bijzondere expositie in het Japanmuseum Sieboldhuis in Leiden.



Regenstorm onder de top. Omroep 1932. BEELD: STROUVER MUSEUM VAN BOVEN, VAN DER BEEK

Reverend Tenzonstelling
Hokusai, De Grote Golf. Expositie in het Sieboldhuis in Leiden, 2024. Het gas is nu onderweg. Foto: Paul Steenhuis

Keisai's prentenboek is nu een van de meest populaire boeken van de Japanse hoofdstad Edo (nu Tokio) en werd een bestseller.

Keisai's prentenboek is nu een van de meest populaire boeken van de Japanse hoofdstad Edo (nu Tokio) en werd een bestseller.

Keisai's prentenboek is nu een van de meest populaire boeken van de Japanse hoofdstad Edo (nu Tokio) en werd een bestseller.

Regenstorm onder de top. Omroep 1932. BEELD: STROUVER MUSEUM VAN BOVEN, VAN DER BEEK

KEISAI'S SPREEKWOORDENTUIN (3)

Haken in tofu slaan: Japanse spreekwoorden (slot)

Kuwagata Keisai tekende rond 1800 Japanse spreekwoorden. Hij gebruikte ook Gerard de Lairesse's 'Groot Schilderboek'.

Haken in tofu slaan, is een beeld dat vaak wordt gebruikt om te spreken over de kracht van de vrouw, die ook in Nederland bekend is. Van Keisai's 'Groot sprekwwoordenboek' (2007) staat bijvoorbeeld: "Haken in tofu slaan". Dit is een beeld dat vaak wordt gebruikt om te spreken over de kracht van de vrouw, die ook in Nederland bekend is. Van Keisai's 'Groot sprekwwoordenboek' (2007) staat bijvoorbeeld: "Haken in tofu slaan".

Haken in tofu slaan, is een beeld dat vaak wordt gebruikt om te spreken over de kracht van de vrouw, die ook in Nederland bekend is. Van Keisai's 'Groot sprekwwoordenboek' (2007) staat bijvoorbeeld: "Haken in tofu slaan". Dit is een beeld dat vaak wordt gebruikt om te spreken over de kracht van de vrouw, die ook in Nederland bekend is. Van Keisai's 'Groot sprekwwoordenboek' (2007) staat bijvoorbeeld: "Haken in tofu slaan".



Haken in tofu slaan. Dit is een beeld dat vaak wordt gebruikt om te spreken over de kracht van de vrouw, die ook in Nederland bekend is. Van Keisai's 'Groot sprekwwoordenboek' (2007) staat bijvoorbeeld: "Haken in tofu slaan".

Haken in tofu slaan. Dit is een beeld dat vaak wordt gebruikt om te spreken over de kracht van de vrouw, die ook in Nederland bekend is. Van Keisai's 'Groot sprekwwoordenboek' (2007) staat bijvoorbeeld: "Haken in tofu slaan".



Waar een Nederlands spreekwoord dat beter past bij de context is als een Nederlandse zijn. Mori's versie van de Nederlandse sprekwwoorden, die Keisai's prentenboek is te zien. Het boek is nu een van de meest populaire boeken van de Japanse hoofdstad Edo (nu Tokio) en werd een bestseller.

Waar een Nederlands spreekwoord dat beter past bij de context is als een Nederlandse zijn. Mori's versie van de Nederlandse sprekwwoorden, die Keisai's prentenboek is te zien. Het boek is nu een van de meest populaire boeken van de Japanse hoofdstad Edo (nu Tokio) en werd een bestseller.

Geslaagden Dangraad Kendo

This is the result of the Kendo-exam at Amsterdam on 2024-07-14, organized by Nederlandse Kendo Renmei (Netherlands). Head of jury was Herbold, Mark Ronald

DAN	EKFCODE	NAME
5.dan	NL.00530	Meijer, Jeroen
5.dan	NL.00424	Toda, Patrick
3.dan	NL.00764	Kronenburg, Eduard
3.dan	NL.00795 S	eine, Willem
2.dan	NL.00917 B	ijonowski, Zygmunt Brent
2.dan	NL.00888	Stalpers, Benjamin
2.dan	NL.00393	Van Ommen Kloeke, Elaine
2.dan	NL.00876	van Overeem, Hans
2.dan	NL.00397	Vermeulen, Mark
1.dan	NL.00927	Bentvelzen, Ohswin
1.dan	NL.00926	El-Kobrossi, Timothy
1.dan	NL.00928	Richter, Daniël

This is the result of the Kendo-exam at Amsterdam on 2024-06-02, organized by Nederlandse Kendo Renmei (Netherlands). Head of jury was Herbold, Mark Ronald

DAN	EKFCODE	NAME
3.dan	NL.00819	Hanuman Sing, Herman
3.dan	NL.00812	Korhonen, Assi
3.dan	NL.00824	Marshall, Ian. S.
3.dan	NL.00766	Steenhuis, Jasper
2.dan	NL.00877	Langerman, Hans
1.dan	NL.00925	Belle, Jeroen
1.dan	NL.00923	Ebeling-Van den Heuvel, Marieke
1.dan	NL.00920	Jeltema, Roald
1.dan	NL.00921	Tobben, Jelte
1.dan	NL.00924	van Roekel, Michiel
1.dan	NL.00919	Wallaart, Milou
1.dan	NL.00922	Zalewski, Bartosz



N.K.R. Activiteiten 2024-2025

Iaido/Jodo			Kendo	
18 Aug 2024	Zomerseminar Ishido	Wroclaw		
24 Aug 2024	Himawari-seminar (iaido)	Utrecht	Team Training	Sporthall De Driesprong, Zoetermeer
	Jodo High Dan Grade training	Eindhoven		
25 Aug 2024	Jodo High Dan Grade training	Eindhoven	Team Training	Sporthall De Driesprong, Zoetermeer
31 Aug 2024	Teamtraining jodo			
1 Sep 2024	Teamtraining jodo			
7 Sep 2024	EK jodo	Espoo		
8 Sep 2024	EK jodo	Espoo		
13 Sep 2024			Kids Kendo Kamp	"YMCA, Leusden
14 Sep 2024			Kids Kendo Kamp	"YMCA, Leusden
15 Sep 2024			Kids Kendo Kamp	"YMCA, Leusden
22 Sep 2024	Teamtraining iaido	Amersfoort		
28 Sep 2024			Team Training	Sporthall De Driesprong, Zoetermeer
29 Sep 2024	CT jodo/iaido / examens jo/iai	Sporthallen Zuid, hal 3	Team Training	Sporthall De Driesprong, Zoetermeer
6 Oct 2024			Fumetsucup	Erasmusplein 56, 3132 EL Vlaardingen
13 Oct 2024	Teamtraining iaido	Amersfoort	CT + beginners (11-14 uur)	Van Hogendorp, hal 2
20 Oct 2024			Kendo Woman's Day	Leiden/Den Haag
26 Oct 2024			Team Training	Sporthall De Driesprong, Zoetermeer
27 Oct 2024	CT jodo/iaido (10-13/14-17 uur)	Sporthallen Zuid, hal 3	Team Training	Sporthall De Driesprong, Zoetermeer
2 Nov 2024			Joint Kids Training	TBA
3 Nov 2024	Teamtraining iaido	Amersfoort	Kata Taikai	Utrecht
9 Nov 2024	EK iaido	Gothenburg		
10 Nov 2024	EK iaido	Gothenburg	CT + examens (11-16 uur)	Sporthallen Zuid, hal 3
17 Nov 2024	CT jodo/iaido (10-13/14-17 uur)	Van Hogendorp, hal 2		
24 Nov 2024			NK Ind. Jr. Heren, Dames	Sportcampus Zuiderpark, Den Haag
30 Nov 2024	Koryu-jodo-seminar		Team Training	Sporthall De Driesprong, Zoetermeer
1 Dec 2024	Koryu-jodo-seminar		Team Training	Sporthall De Driesprong, Zoetermeer
15 Dec 2024	CT jodo/iaido (10-13/14-17 uur)	Sporthallen Zuid, hal 3	CT (11-16 uur)	Van Hogendorp, hal 2
21 Dec 2024			Team Training	Sporthall De Driesprong, Zoetermeer
22 Dec 2024			Team Training	Sporthall De Driesprong, Zoetermeer
12 Jan 2025			CT + Beginners (11-14 uur)	Van Hogendorp, hal 2 [of in noorden]
25 Jan 2025	Ishido Cup	Topsportcentrum Rotterdam	Team Training	Sporthall De Driesprong, Zoetermeer
26 Jan 2025	Ishido Cup	Topsportcentrum Rotterdam	Team Training	Sporthall De Driesprong, Zoetermeer
9 Feb 2025			Dojoleidersdag (Thema, examen eisen)	
16 Feb 2025	CT jodo/iaido + shinpan (10-13/14-17 uur)		Sporthallen Zuid, hal 3	
22 Feb 2025			Team Training	Sporthall De Driesprong, Zoetermeer
23 Feb 2025			Team Training	Sporthall De Driesprong, Zoetermeer
1 Mar 2025			IijimaCup	
2 Mar 2025			IijimaCup	
9 Mar 2025	ALV + Kata-CT (10-13 uur)	Sporthallen Zuid, hal 1	ALV + Kata-CT (10-13 uur)	Sporthallen Zuid, hal 1
22 Mar 2025			Joint Kids Training	TBA
29 Mar 2025			Team Training	Sporthall De Driesprong, Zoetermeer
30 Mar 2025	Mudantoernooi iaido		Team Training	Sporthall De Driesprong, Zoetermeer
6 Apr 2025			Edo Cup/Odinot Cup	
13 Apr 2025			CT Thema EK/SHIAI	Sporthallen Zuid, hal 3
19 Apr 2025			Joint Kids Training	TBA
27 Apr 2025	NK jodo/iaido Individueel	Nijmegen	NK Team + Kyu + Shodan	
3 May 2025			Team Training	Sporthall De Driesprong, Zoetermeer
4 May 2025			Team Training	Sporthall De Driesprong, Zoetermeer
18 May 2025	CT jodo/iaido (10-13/14-17 uur)	Sporthallen Zuid, hal 3		
29 May-1 Jun			EKC	Sportcomplex 1574, Leiden, Leiden
2 Jun 2025			EKF Exams	Sportcomplex 1574, Leiden, Leiden
14 Jun 2025			Joint Kids Training	TBA
15 Jun 2025			CT (11-16 uur)	Sporthallen Zuid, hal 3
21 Jun 2025			Konotori Cup	Sportcampus Zuiderpark, Den Haag
22 Jun 2025	NK jodo/iaido Teams	Amersfoort		
28 Jun 2025			Team Training	Sporthall De Driesprong, Zoetermeer
29 Jun 2025			Team Training	Sporthall De Driesprong, Zoetermeer
1 Aug 2025	Zomerseminar????			

De meest recente agenda is te vinden op de website van de NKR (www.nkr.nl)